

## Bord 11.3-1



**September  
1944**



## De dagen rondom de Bevrijding van Mariahout

In het boek van Heemkundekring 't Hof van Liessent' uit 1994 genaamd:

***'Lieshout buiten schot; Lieshout en Mariahout in de oorlogs-jaren 1940-1945'***

staan herinneringen opgeschreven van de 62-jarige Ad (Adrie) Vogels (Frz.).

Herinneringen opgehaald in 1994, 50 jaar ná de bevrijding.

Adrie woonde samen met vader Frans, moeder Grarda en zus Riek aan het zandpad de Heurk (*Den Hurk*) B89, wat nu Ginderdoor 12 is.

Als 12-jarige beleefde Ad(rie) de Bevrijding in '44 anders dan menig volwassene.

**'Zondag 17 september ging ik met mijn speelkameraadje Pietje Broek in de namiddag het Broek in. We liepen door de weilanden om in de bosjes zilverpapiertjes te zoeken die de geallieerde vliegtuigen uitgeworpen hadden om de Duitse radar te misleiden'.**

**En verder:**

**'Plotseling hoorden we een zwaar geronk in onze richting komen, vanuit de Broekdijk. Met donderend geweld kwam dwars door het hout en de velden een Duitse tank ...**

**We verscholen ons in een sloot en achter het schaarhout. Toen het monster voorbij was zijn we zo vlug als we konden naar huis gerend.**

**Aangekomen bij Piet van den Broek (de kolenboer op Ginderdoorseweg B 102) stond zowat de hele buurt op het dak van de kolenloodsen met een verrekijker richting Son te turen ...**

**Op de kolenloodsen gekomen zagen wij vliegtuigen naar beneden gaan en parachutisten springen'.**

***'Ondertussen was het op de Provinciale Weg een drukte van jewelste.***

***Een zwaar gehavend Duits leger, althans een stuk daarvan,  
spoedde zich richting Lieshout.  
Zowat alles te voet en hoe!***

***Soldaten op laarzen, met één laars, op sokken,  
op blote voeten, met gescheurde uniformen,  
maar allemaal tot de tanden bewapend,  
velen met handgranaten in de hand.***

***In de richting Mariahout trok een stoet karren en wagens met wat schamele huisraad van de bewoners van de Kerkdijk.  
Die moesten namelijk van de ene op de andere minuut evacueren'***

**'Maandag 18 september, tegen het middaguur, sta ik aan de Ginderdoorseweg tegen het huis van Driek van de Brand, samen met Heintje Brouwers.**

***Uit de richting Mariahout komt een vreemd militair open autootje aanrijden; we zagen de eerste jeep!***

***Naast de bestuurder zat een militair met een stengun in de aanslag.***

***De bevrijder zwaait als hij langs rijdt' .***



***Foto gemaakt in de omgeving van Son na de luchtlandingen tijdens 'Market Garden'***



***Driek van de Brand woonde bij de zijingang (straatkant) van de boerderij van Janus Brouwers aan de Ginderdoorseweg. In deze boerderij woonden dus twee gezinnen.***

## Achtergrondinformatie uit 'Lieshout buiten schot'

Hoewel 18 september 1944, door de toenmalige burgemeester van Lieshout, als datum van de bevrijding van Lieshout en Mariahout, was doorgegeven aan de Commissaris van de Koningin van Noord Brabant, bleef het nog dagen onrustig in de omgeving. Zowel voorbij het Wilhelminakanaal richting Gerwen als ook bij de Zuid-Willemsvaart, werd er nog steeds gevochten.

Op 23 september 1944 zijn bij de Zuid-Willemsvaart, in de buurt van Keldonk, door Duits mitrailleurvuur de Britse 2<sup>e</sup> luitenant David Stride en soldaat Jack Crompton neergeschoten.

Uit ooggetuigenberichten zijn beiden, door een chauffeur in een gevechtswagen, afgevoerd richting familie Stoop in Mariahout.



Volgens Jan Stoop kwamen ze daar om 07.00 uur aan. Stride was al overleden en Crompton kort na aankomst. Beide militairen zijn begraven achter de kerk in Mariahout.

Op 26 september 1944 marcheerden Amerikanen en Engelsen door de straten. Overall wapperden oranje vlaggen. De bevrijding van Lieshout en Mariahout werd gevierd met een toespraak van burgemeester Mostermans. Iedereen liep daarna in feestend achter de harmonie aan. 's Avonds werd er gedanst met de Tommies.