



Bord 17-1 Borstbeeld pastoor van Eindhoven en de pastorie

Advies: Sla links af en loop naar het borstbeeld van pastoor van Eindhoven en vervolgens naar de pastorie. Wandel weer terug naar bordje 17.

***Onthulling borstbeeld 1983**

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van Mariahout werd dit bronzen borstbeeld van pastoor *Jacobus (Jacques) van Eindhoven* onthuld door pastoor *Henk Leemans*. De kunstenaar was *Truus Coumans*.



Het borstbeeld was een geschenk van de parochianen voor het vele werk dat hij gedaan heeft als bouwpastoor, pastoor en initiatiefnemer ter realisatie van het culturele en religieuze Groene hart; Mariaverering was bij hem het centrale thema. *Pastoor Leemans* heeft zijn tradities zoveel mogelijk voortgezet en onderhouden samen met een grote groep vrijwilligers.

***Pastorie - [Klik op Rijksmonument](#)**

Is gebouwd in **1932-1933** naar ontwerp van Philip Donders. Het gebouw ligt naast de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Pastoor *Jacques (roepnaam) van Eindhoven* en later pastoor *Henk Leemans* waren de vaste bewoners. Heden heeft het de functie van parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Mariahout.

Meer info? **Ga terug ← naar pagina 17**

