



Bord 2.3 - De Franse Hut

Sla bij bord 2 links af. De naam van het huis op Rooijseweg 1 is 'De Franse Hut'. Ooit stond achter dit huis, in het natte Meerven, een betonnen bunker genaamd 'De Franse Hut'. In 1909 dient *Charles Emond*,



rentenier te Berlaimont in Noord Frankrijk, bij de Lieshoutse gemeenteraad een verzoek in tot het bouwen van een betonnen hut in het Meerven, voor het schieten van waterwild. De hut kwam er en de pachters lieten regelmatig twee gastjagers uit Frankrijk overkomen, die als 'Franse jagers' de lokale geschiedenis zijn ingegaan. Omdat aan de bijbehorende pachtvoorwaarden, van telkens 6 jaar, niet werd voldaan kwam de gemeente op goedkope wijze in het bezit van de hut.

'De Franse Hut' was een plat en rond betonnen gebouwtje van drie meter doorsnee, rondom voorzien van schietgaten. Een smalle aarden dam voerde naar



de hut, die rond 1920 nog midden in een ven lag. Het ontbrak de jagers aan niets; er stonden bedden en er was volop voedsel en drank. En als de wilde eenden of ganzen afgeschoten waren dan gingen de jachthonden deze zwemmend halen of waadde men zelf met lieslaarzen door het water. Het bouwwerk is afgebroken begin jaren zeventig van de vorige eeuw. **Vervolgroute naar bord 3? Ga terug ←**

naar pagina bord 2 en klik op route naar bord 3, Kruisbeeld.