

Bord 3.1- Kruisbeeld bij het Mariahouts bos



Dit kruisbeeld werd neergezet door het bestuur van de Lieshoutse kerk, op initiatief van *'Pastorke van Thiel'* uit Helmond. Die plaatste in die tijd overal kruisbeelden. Kruisbeelden hadden als functie bescherming te bieden op kruispunten en een rustig moment van bezinning voor passanten. Het

kruisbeeld, afkomstig van paters *Kapucijnen* (Helmond) is vóór de Tweede Wereldoorlog geplaatst na bemiddeling van gemeente-secretaris *Jan van Nunen*. In de loop van de jaren is het beeld meerdere keren opgeknapt, evenals het kruis.

In **1993** was het nodig dat er een compleet nieuwe corpus kwam. De beschadigde gipsen versie werd in **1994** vervangen door een



100 kg. wegende wit geverfd gietijzeren exemplaar. Dit dankzij *Jan van den Bogaard* en *Johan van Sleuwen* die, als 'dragers' bij de DELA, vernomen hadden dat er een corpus

beschikbaar was, afkomstig uit de tuin van de Sonse zusters. De picknicktafel bij het kruisbeeld was en is een geliefde rust- en bezinningsplek. Precies zoals *'Pastorke van Thiel'* het bedoeld had.

