



Bord 3.5-2 - Info - 'Huize' Verbakel, gezin en verzet



Het huis aan de Rooijseweg 15 is gebouwd door *Hanri Verbakel* in **1935**. Hij liet het huis bouwen op een natuurlijke heuvel in de hei en het moerasgebied. De architect was de heer *Heikants* uit Erp. Het

moeras werd in de loop der jaren ontgonnen tot bouwgrond en voor een deel verpacht. De Rooijseweg noemde men toen nog Rooijsedijk en dat was de verbindingsweg naar St. Oedenrode.

*Gezin Hanri Verbakel (1898-1981), die overigens *Harrie* werd genoemd, trouwde met *Anna van den Tillaart* uit Veghel. Zij kregen in dit pand drie kinderen, *Jeanny, Henk en Matti*. Hun jongste zoon is op vierjarige leeftijd, aan het eind van de oorlog, aan difterie overleden.



*Studie, werk en verzet

Hanri was eerst priesterstudent. Hij beëindigde, vlak voor zijn wijding, deze studie. Hij kreeg een baan als promotor van kalkstikstof en magnesiumhoudende meststoffen. Bij een Engels bedrijf. Dit werk stopte tijdens de oorlog, zodoende had Henri extra tijd voor het verzet. Het huis werd het centrum van ondergrondse activiteiten. Vaak werden er piloten of onderduikers ondergebracht; het was een soort doorgangshuis. Als er tips over onraad binnenkwamen moesten de kinderen snel vluchten naar familie of buurman *Jan Brouwers*. De ondergrondse zorgde voor bonnen voor de

vertrekkende piloten. *Anna* naaide deze dan in de voering voor onderweg. *Hanri* was nauw betrokken bij het overlijden en begraven van de Engelse soldaten *Crompton* en *Stride* op het oorlogskerkhof(je) in Mariahout. Na de oorlog onderhield hij contacten met hun familie. Zijn zoon *Henk* nam dat van hem over. *Hanri* kreeg voor zijn activiteiten in de oorlog diverse onderscheidingen, vanuit Amerika en Engeland. Na de oorlog was hij werkzaam bij Dienst Landbouwherstel Agrarische sector.

*Sociaal maatschappelijke leven

Hanri was actief in het kerk- en schoolbestuur. Met zijn goede kennis van de Engelse taal heeft hij veel mensen uit de omgeving, die naar Canada wilden emigreren, de beginselen van de Engelse taal bijgebracht. Ook vertaalde hij regelmatig Engelse brieven voor dorpsgenoten. *Hanri* was een paardenliefhebber en bezocht concours-hippiques.

*Van woonhuis naar boerderij

In **1963** heeft *Hanri* zijn huis en grond aan *Jan en Agnes Rooijackers* verkocht en naast zijn huis een moderner huis laten bouwen; geheten 'Op de Misse' (op het erf). *Jan en Agnes Rooijackers* kwamen uit Eindhoven en werden daar weggekocht vanwege uitbreiding van de stad. In **1965** werden er stallen bijgebouwd en veranderde het in een boerenbedrijf.

Jan Rooijackers was secretaris van de Boerenbond en ontving bij zijn afscheid een NCB-bord als dank, uit handen van voorzitter *Jan Bekkers* uit de Bernadettestraat.



Ga terug ← naar pagina bord 3 Burgerwoningen Rooijsedijk